

Handelingen anno 2016

Wees beschikbaar!

God vraagt ons niet of we eerst een erkend christen kunnen worden, voordat Hij ons eropuit kan sturen. Jezus zegt dat de velden klaar zijn om geoogst te worden, maar dat er weinig arbeiders zijn (*Luk. 10:2*).

In de oogsttijd zijn de vakantiebaantjes niet aan te slepen. Elk onervaren persoon wordt aangenomen om mee te helpen met de oogst. Het feit dat ze beschikbaar zijn, is voor de werkgever genoeg om mee te helpen met de oogst.

De Geest woont in ons, in Hem hebben we alles ontvangen wat we nodig hebben om het koninkrijk van de hemel te verkondigen in daad en woord (*Kol. 2:9-10; Luk. 10:9*). Kijk maar naar de (eerste) discipelen van Jezus. Het waren een stel onopgeleide mensen, het waren vissers. Wat konden zij nou bijdragen aan het koninkrijk (*Mat. 4:18-20*)?

Na Pinksteren hebben we als gelovigen de Heilige Geest ontvangen, Hij woont in ons. Dit maakt ons vervolgens een tempel van de Heilige Geest. Hij is onze helper (*Hand. 2:1-4; Rom. 8:11; 1 Kor. 6:19; Joh. 14:16*). Maar Hij kan ons niet helpen als we niets doen. Pas wanneer we doeners van het Woord worden, zoals bijvoorbeeld handen opleggen om te genezen, kan de Heilige Geest ons helpen en zal Hij Zijn werk gaan verrichten (*Jak. 1:22; Mark. 16:18*).

Het enige wat God dus van ons vraagt is: "**Ben je beschikbaar?**"

En als je beschikbaar bent en je gaat er op uit, dan zul je een wonderlijk leven met Hem mee gaan maken. Het leven zoals in Handelingen beschreven staat.