

## Handelingen anno 2016

De vrouw, bij wie vijf demonen werden uitgeworpen.

Na de openbaring van het "beschikbaar zijn", sprak ik af met andere gelovigen die ik eigenlijk helemaal niet kende, maar die wel de Geest van God hadden.

Bij die bijeenkomst was er een vrouw die aanwezigheid van een geest voelde, al sinds zij vroeger in klas 2 van het voorgezet onderwijs met glaasje draaien had meegedaan. In die tijd voelde zij vroeger dat de geesten na het "spel" de kamer verlieten, maar die avond bleef de geest in de kamer. Op de vraag bij wie de geest verbleef schoof het glas twee keer haar kant op.

Al 12 jaar voelde zij deze aanwezigheid, ook nadat zij 4 jaar geleden christen was geworden en zich had laten dopen.

Alle 7 aanwezige gelovigen hadden geen ervaring met de geestelijke wereld, het enige wat we hadden was de Geest en we waren beschikbaar. Dus na handoplegging begonnen we te bidden. De geest werd bevolen in Jezus' naam haar te verlaten en er werd leven en liefde over haar geproclameerd.

Al snel veranderde de ademhaling van de vrouw en begon de geest in haar te manifesteren. Ze hield haar ogen gesloten en wees naar buiten. Daar zag zij ze staan. Het waren er dus meer dan één.

We besloten te vragen naar de naam van de geest en deze weigerde te antwoorden. We bleven volharden tot de geest ten slotte antwoordde. Uit haar mond klonk met een sissende klank het woord "sex".

We hadden te maken met een onreine geest. Er werd gevraagd hoe deze een ingang had gevonden en al snel antwoordde de geest. Haar ex-vriend ging naar de hoeren en vervolgens ging hij met haar naar bed. In de naam van Jezus bevolen we de geest haar te verlaten en hij gehoorzaamde.

Op de vraag of het voorbij was schudde zij haar hoofd: nee! Opnieuw spraken we de andere geest aan, dit keer was het de geest van depressie. Ook deze gehoorzaamde uiteindelijk in Jezus' naam en verliet de vrouw.

Na deze geest begonnen ook de geesten met de namen "horror" en "duivel" zich te manifesteren. Horror was erin gekomen door te kijken naar exorcistfilms.

Toen ook deze geesten uitgedreven waren, bleek er nog één geest in haar te wonen. De geest van occultisme. De geest die haar, na het glaasje draaien, vanaf haar 14<sup>e</sup> had gekweld. Op het bevel om haar te verlaten schreeuwde de geest: "Ze is van mij!"

Dit bleek zijn laatste stuiptrekking te zijn, want na ons herhaaldelijke bevel om te vertrekken in Jezus' naam, viel de vrouw uitgeput op de grond en bleef als dood liggen. Ze was bevrijd van 5 boze geesten.

Hierna doopten we haar met de Heilige Geest en kwam ze weer op krachten.

*Dit was voor ons een vervulling van Lukas 10:17; Markus 1:8; Handelingen 1:8.*