

PIONEERSCHOOL LES 2

Religie of Jezus?

Veel wat we in kerken doen heeft meer te maken met religie dan met wat Jezus leerde. Mensen kleden zich netjes, gaan naar een heilige plaats (kerk) om speciale religieuze activiteiten te doen. Maar daar is Jezus niet voor gekomen, Hij kwam om een "nieuw lichaam" te bouwen. Wij zijn de tempel, vervuld met de Heilige Geest, jij en ik. Wij zijn priesters die gezalfd zijn door Jezus.

Als we week na week zitten luisteren in een kerk en verder niets doen, dan ebt het leven langzaam weg uit ons. Wegvallen van God betekent niet, niet meer naar een kerk gaan. Nee, wegvallen van God is het verlaten van de eerste liefde. Dus je kunt doorgaan in de kerk en je handen opheffen, etc., maar als de liefde voor God weg is (de liefde om te bidden om Gods Woord te lezen), dan ben je weggevallen.

Vraag 1: *Ze hadden voor de Katholieke Kerk toch wel een kerkgebouw? Want Paulus ging vaak naar de synagoge om te verkondigen.*

Handelingen is een boek gericht op Joden. En de synagoge was een Joods gebedshuis, geen christelijk gebedshuis. Paulus ging daarheen om over Jezus te praten. Maar in zijn rondreizen heeft hij geen synagogen gesticht om voor christenen samen te komen. Verder werd hij ook vaak uit de synagoge gegooid, vanwege zijn leer. Maar sommigen geloofden in Jezus en verlieten juist de synagoge om zich aan te sluiten bij een huisgemeente. Ook braken zij het brood niet in de synagoge. Nee, dit deden ze in de huizen. Dus de synagoge was geen kerk. Ook de tempel was geen kerk. Dit was de plaats waar zij zieken genazen en aan het volk Jezus verkondigen, maar het was geen kerkdienst, maar eerder een marktplaats zoals we deze vandaag kennen.

Vraag 2: *In de Bijbel doopten ze toch wel kinderen?*

Lees Handelingen 16 over de gevangenenbewaarder en zijn huisgenoten die allemaal gedoopt werden. Velen scharen baby's onder zijn huisgenoten, maar dit staat er niet. Vervolgens lezen we dat al zijn huisgenoten zich verheugden dat zij tot geloof in God waren gekomen. Wanneer heeft u voor het laatst een baby zich zien verheugen over zijn geloof in God. Dit heeft u niet. Velen denken dat de kinderdoop Bijbels is, omdat geleerden en theologen iets aan een tekst toevoegen, zodat het bij hun tradities past.

Als we het boek Handelingen lezen vergeten we dat dit een Joodse plaats was en pakken de Joodse synagoge erbij en maken er iets van wat het niet is. En als we over de doop lezen stoppen we iets extra's in de tekst om het zo binnen onze traditie te laten passen. Maar hou het simpel, zet je religieuze bril af en lees gewoon het Woord van God. Lees het zoals het er staat en geloof het en pas het niet aan zodat het binnen jouw theologie past. Nee, verander jouw theologie zodat het binnen het Woord gaat passen. Hou het simpel. Lukas 10:9: Ga uit, genees de zieken en verkondig het evangelie! Dit is zo simpel dat iedereen het kan. Het Woord van God is simpel, maar wij zijn het die het vaak moeilijk maken.

Wat is de kerk? Voor velen is het een plaats voor religieuze activiteiten, zoals bijv. aanbidding. Maar dit staat zover weg van wat de discipelen in Handelingen met kerk bedoelden. De kerk heeft niets te maken met een heilige plek, Jezus kwam juist om die gedachtegang te verwoesten. Want Hij wilde een lichaam bouwen. Wij, als gelovigen, zijn de tempel van God. De kerk is geen plek waar je heen gaat, het is wat je bent.

Wat is een priester of voorganger? Voor velen is een priester of voorganger iemand met een opleiding en een speciale roeping, die kan dopen en het avondmaal mag bedienen en op de een of andere manier tussen ons en God staat. En die gedachte is zo tegengesteld aan wat Jezus ons leerde. Tegenwoordig hebben we een fundament dat zo tegengesteld is aan de woorden van Jezus. In de Bijbel zie je dat er een hogepriester is, namelijk Jezus en wij zijn allemaal priesters. Maar in de Katholieke Kerk kwam er een tussenpersoon tussen God en de mensen, dus vanaf toen waren er nog maar enkelen die priester konden zijn en zij hadden een speciale zalving. Maarten Luther haalde deze tussenpersoon weg, maar leerde niet dat wij allemaal kunnen dopen en avondmaal kunnen houden. Terwijl dit wel zo is, we kunnen allemaal dopen, Jezus draagt het ons zelfs op. We kunnen allemaal avondmaal houden. Binnen het Koninkrijk van God zijn wij allemaal broeders en zusters en priesters. Sommigen zijn niet meer voor een bediening geroepen dan anderen.

Wat is een kerkdienst? Velen denken dan aan een dienst op zondag op een speciale plek en rond een bepaalde tijd, waar bepaalde mensen bijzondere dingen doen die anderen niet kunnen doen. Maar wat doe je dan op maandag, dinsdag, woensdag, etc.? Als je samen met een andere gelovige bent en je elkaar bemoedigt, getuigenissen deelt, elkaar discipelt dan is er sprake van een kerkdienst, een samenkomst van gelovigen. Dit kan overal en altijd.

Wat is de Heilige Geest? Velen denken een bepaalde zalving voor een select gezelschap in bijzondere plaatsen of tijden. Een zeer oudtestamentische gedachte over de Geest. En daarom lopen veel christenen heel veel conferenties af zodat mannen van God (die de Geest hebben) handen op ze kan leggen of voor ze kunnen bidden. En velen hoppen dus van conferentie naar conferentie om iets te ontvangen wat ze allang ontvangen hadden. Als je gered bent, en gedoopt met water en de Heilige Geest, dan heb je de zalving. Als je gedoopt ben in de Heilige Geest ontvang je dezelfde kracht als die Jezus liet opstaan uit de dood. Als je eenmaal de Geest ontvangen hebt is het niet meer nodig om hiermee gevuld te worden. Pas als je deze Geest gaat uitdelen zal je er meer er meer van ontvangen, geef en het zal je gegeven worden.

De bovenstaande gedachtegangen over kerk, priesters en voorgangers, kerkdiensten en de Heilige Geest vormen religie. Maar dit is niet waar Jezus mee kwam. Jezus kwam niet om een nieuwe religie te starten, Hij kwam om een Koninkrijk te bouwen. Hoe het lichaam van Christus nu functioneert lijkt veel op hoe het er in een moskee aan toegaat. Ze komen samen in een groot gebouw en doen hun ding. Maar Hij is het Hoofd van het lichaam. Een lichaam van liefde en als familie en niet alleen als leden.

Wat onderwees Jezus over de kerk, priesters (voorgangers), de Heilige Geest en een kerkdienst?

Wat is de kerk? Ik ben Gods tempel, ik ben de kerk!

Wat is een priester of voorganger? Ik ben een priester, door God geroepen om te dopen en alles te doen wat de Bijbel zegt.

Wat is de Heilige Geest? Dezelfde kracht die Jezus uit de dood opwekte leeft in mij. Wij hebben allemaal dezelfde Heilige Geest, dezelfde zalving. Wordt vervuld met de Heilige Geest, niet door allemaal diensten bij te wonen, maar door te geven. Wanneer je de Heilige Geest gaat uitdelen komt er leven en zul je enthousiast worden.

Wat is een kerkdienst? Als je jezelf bij God brengt als een levend offer en Jezus' handen en voeten wordt. Dit is op elke dag van de week.

Herhaal deze waarheden regelmatig voor jezelf, hardop of in je gedachten. Want deze waarheid zal je vrijzetten en je leven veranderen.