

PIONEERSCHOOL LES 5

Verkondig en genees

Kijkend naar Jezus zien we twee zaken, namelijk de verkondiging van het evangelie en het genezen van zieken. Waarom? Aan het kruis betaalde Hij de prijs voor de vergeving van zonden. Maar Hij betaalde ook de prijs zodat mensen genezing kunnen ervaren. Hij droeg vervolgens zijn discipelen op om hetzelfde te doen, want de oogst is groot en er zijn maar weinig arbeiders. Dit is zo simpel, dat zelfs een kind het kan begrijpen. Religie heeft er echter voor gezorgd dat deze opdracht in de vergetelheid is geraakt, met name het genezen van zieken. Tijd dus voor wat onderwijs over dit onderwerp.

Een beknopte C.V. (Curriculum Vitae) van Jezus kunnen we vinden in Mat. 4:23:

23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en genas elke ziekte en kwaal onder het volk.

Hij reisde, verkondigde en genas. Wat verkondigde hij dan? Dit kunnen we lezen in de volgende hoofdstukken (Mat. 5, 6 & 7; de bergrede). Hoe genas Hij mensen en dreef Hij demonen uit? In Mat. 8 en 9 staan enkele details hierover. Vervolgens sluit Mat. 9 weer af met de hierboven genoemde tekst. Dit is in het kort de C.V. van Jezus.

Twee zaken deed hij voornamelijk. Hij onderwees en verkondigde én hij genas elke ziekte en kwaal. Hij genas een ieder die bij Hij kwam voor genezing (Mat. 8:16, Mat. 12:15, Mat. 14:14, Mat. 15:30, Mat. 19:12, Mat. 21:14). Waarom? Omdat Hij stierf voor onze zonden en onze ziekten. 1 Pet. 2:24 zegt:

24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

Vele doctrines zeggen over deze genezing dat zij geestelijk is en niet lichamelijk. Maar als je het in de context leest gaat het weldegelijk over lichamelijke genezing. Ook Jesaja 53 verdedigt deze lichamelijke genezing (vergelijk Mat. 8:16 & 17 met Jes. 53). Vanwege een religieuze bril of een kerkelijke achtergrond kan je met bovenstaande uitleg moeite hebben, maar het is zo simpel en duidelijk dat een kind het kan begrijpen.

Op een gegeven moment in Zijn bediening (verkondigen en genezen) zegt Hij: De oogst is we groot, maar er zijn weinig arbeiders (Mat. 8:37). Vervolgens roept Hij zijn discipelen bij Hem te helpen met die oogst, Hij geeft ze macht om demonen uit te drijven en zieken te genezen (zie ook Mat. 10:7 & 8). In Lukas 10 lezen we opnieuw dat er weinig arbeiders zijn en dat Hij na de 12 discipelen nog 70 anderen uitkoos en ze een bevel gaf:

9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.

Het patroon wordt steeds duidelijker: rondtrekken, verkondigen en genezen. Het stopt niet bij de 70, want aan het einde van Zijn bediening op aarde zegt Jezus in Mattheüs 28:

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Wat had Jezus hen geboden? Verkondig het Evangelie en genees de zieken! Dus niet alleen Jezus deed dit, niet alleen zijn discipelen, niet alleen de 70. Nee, vandaag de dag is het nog steeds hetzelfde. Volgelingen van Jezus, christenen, jij en ik die in Jezus geloven, wij doen nu nog steeds hetzelfde: verkondigen van het Evangelie en genezen van zieken. Om het heel scherp te stellen: als je vandaag de dag het Evangelie verkondigt (of getuigt van de hoop die in jou is), maar niet de zieken geneest, dan ben je ongehoorzaam aan Jezus. Want Jezus heeft jou en mij bevolen om niet alleen het Evangelie te verkondigen of alleen maar zieken te genezen. Nee, beide heeft hij bevolen. Je focus hoeft niet genezing te zijn. Je focus moet Jezus zijn en wat Hij van Zijn volgelingen vraagt.

Vanwege kerktradities, religieuze brillen, of wat dan ook, denken miljoenen christenen dat ze de woorden van Jezus gehoorzamen, terwijl ze geen zieken genezen. Vanwege 1 tekst: Hebben zij soms allen de genadegaven van genezingen? (1 Kor.12:30a), vlakken we het genezen van zieken uit. Uit eerdere studies is al gebleken dat je die gave niet nodig hebt om zieken te genezen. Maar die ene leugen (een verkeerde opvatting van 1 Kor. 12:30a) gaat rond in de kerken en zorgt ervoor dat miljoenen christenen niet luisteren naar het bevel van Jezus.

Deze verkeerde opvatting wordt al door Jezus aangehaald in Mark. 7:13:

13 en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

Hier komt het op neer. Ben je een volgeling van Jezus? Neem dan je kruis op en volg Jezus en gehoorzaam Hem. Jezus geeft je niet de keus te doen wat je wilt doen. Het is niet het één of het ander. Nee, het is het één en het ander. In Mattheüs lezen we dit al op 7 plekken.

Vraagje. Waar kunnen we de volgende tekst in de Bijbel vinden?

En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen.

Het is vergelijkbaar met de verhalen uit de Evangeliën, maar daar staat dit niet. Het vindt plaats na de hemelvaart van Jezus. Dus dezelfde zaken die in de tijd van Jezus op aarde gebeurden, gaan door na Zijn hemelvaart. De bovengenoemde tekst komt uit Handelingen 5:16. Dit keer kwam de menigte niet naar Jezus, maar naar de discipelen. En ook hier werden ze allemaal genezen. Het is Gods wil om te genezen. Ik weet dat deze uitspraak heel veel vragen oproept, maar telkens lezen we in Handelingen over genezingen door de handen van Zijn volgelingen.

Neem bijvoorbeeld Paulus die door omstandigheden op Malta terecht komt. Ten eerste wordt hij daar gebeten door een giftige slang, maar dit deert hem niet (zie ook Mark. 16:18). Vervolgens legt iemand de handen op, waardoor die persoon geneest. Vervolgens komen alle andere zieken op het eiland en allen worden genezen (Hand. 28:8-9). Paulus genas, net zoals Jezus 100% van de zieken die naar hem toe kwamen.

Zijn er in de Bijbel gevallen bekend dat mensen niet 100% genezen. Het antwoord is ja en nee. Zie Mattheüs 17 waar de discipelen van Jezus de maanzieke jongen niet konden genezen. Als vandaag de dag iemand niet geneest komen er meteen een hoop excuses en vermaningen waarom iemand niet geneest. Waarom? Omdat onze theologie overeen

moet komen met onze ervaring in plaats van met het Woord van God. Nee. Het moet andersom zijn. Onze ervaring moet overeen komen met het Woord van God. In Mattheüs 17 komt Jezus niet met excuses aan (vers 17 en 18). Hij vermaand niet de zieke, maar degenen die willen genezen. Hij geeft niet de zieke de schuld, maar zijn discipelen. Als Jezus in de situatie was, zou Hij genezen, dus kom niet met excuses aan. We moeten, als volgeling van Jezus, enkel in God en Zijn Woord vertrouwen (want vertrouwen is geloven).

Geloof zorgt ervoor dat mensen genezen. Veelal het geloof van jou als volgeling van Jezus, maar soms ook van mensen voor wie je bidt (denk aan de bloedvloeiende vrouw) of mensen die geloof hebben voor iemand anders (denk aan de knecht van de Romeinse hoofdman). Maar geloof van anderen is geen voorwaarde voor genezing. Denk aan Lazarus die al vier dagen dood was. Hij had geen geloof, zijn geloof was dood, net zoals zijn lichaam. Maar Jezus had geloof en wekte hem weer tot leven. Kortom WIJ hebben geloof, vertrouwen, in God nodig. Eenvoudig geloof dat Jezus heeft betaald voor genezing. Dus werp je religieuze bril af en stap in de voetstappen van Jezus, verkondig het Evangelie en genees de zieken.