

# PIONEERSCHOOL LES 1

## Verlaat je vertrouwde kaders

**De Kerkgeschiedenis in een notendop en het vrijkomen van tradities, in combinatie met het komen tot het normale christelijke leven, namelijk het leven als in Handelingen: een tijd van opwekking zoals we lezen in de Bijbel.**

Veel van wat we vandaag de dag praktiseren is niet gefundeerd op Gods Woord, maar eerder op de fundering die vele jaren geleden gelegd is door de Katholieke Kerk. En omdat alles eigenlijk op dit laatste gefundeerd is, lijkt elke kerk op elkaar en zijn we niet effectief in het maken van discipelen, zoals Jezus dit ons opdroeg te doen.

De gang van zaken in een traditionele kerk (o.a. gereformeerd of evangelisch) is zitten en luisteren en wachten op een verandering in je leven. Mensen wachten soms 10, 20, 30 jaar op een verandering. Maar als we blijven doen wat we altijd hebben gedaan komt er nooit verandering.

De vraag moet zijn: Wat vraagt God van ons? En, maken we daadwerkelijk discipelen? Het gaat om discipelschap, dit is het sleutelwoord.

Waarom is de kerk geworden tot wat het vandaag de dag is? In de Bijbel staat het normale christelijke leven, niet in het Oude Testament, want dat was oude verbond. Toch praktiseren vele kerken toch een oudtestamentische gedachtegang. Ook in de 4 evangeliën vinden we geen christelijk leven, want Jezus was nog niet gekruisigd en weer opgestaan en de Geest was nog niet uitgestort. Pas in Handelingen komen we de eerste christenen tegen, evenals hun levenswandel. De Geest leidde hen, ze waren bereid hun kruis op te nemen en Jezus te volgen. Het boek Handelingen beschrijft het normale christelijke leven.

Kijk niet naar kerken om te zien hoe het christelijke leven eruit zou moeten zijn. Nee, pak het Woord en ontdek het christelijke leven. Handelingen gaat niet zozeer over de apostelen, maar over hoe de Geest werkt in de eerste discipelen.

Handelingen begint met de Heilige Geest en hoe deze over mensen wordt uitgestort. Dit ging al snel gepaard met vele tekenen en wonderen, maar helaas ook vele vervolgingen. Toch groeide deze nieuwe godsdienst snel. Rond 300 n.Chr. werd het christendom door keizer Constantijn ingesteld als staatsgodsdienst. Vele denken dat deze keizer een echte christen was, maar eigenlijk deed hij het hele kerkwezen geen goed. Hij voerde veranderingen door waar wij vandaag de dag nog steeds op voortbouwen.

Na de eerste gemeenten zoals in Handelingen was de volgende stap de Katholieke kerk. Deze kerk roept gedachten op zoals o.a. een groot (kerk)gebouw, de paus, priesters, de mis, kerkdiensten, de zondag, etc. Maar waar zien we dit in Handelingen terug? Het antwoord is: nergens! Jezus kwam juist om de tempel neer te halen en een nieuwe tempel te bouwen van levende stenen waar de Heilige Geest in kan wonen.

Jezus leerde op aarde heel veel dingen, maar de Katholieke kerk veranderde dat. Nu is er een heilig gebouw (kerkgebouw), een heilige plaats. Nu is er een paus, wat van het woord "papa of vader" komt. En vele mensen noemen de paus dus hun vader. Terwijl Jezus juist zei: *"U mag niemand op aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is"* (Mat. 23:9).

Ook is de zondag ingevoerd als heilige dag. De Joden in de evangeliën hadden de zaterdag als rustdag (sabbat). Maar voor Jezus was de ene dag niet heiliger dan een

andere dag. Nu vinden we onze rust in Jezus. Dus Jezus kwam met iets nieuws, maar toen kwam de Katholieke kerk en wilde een grote religie neerzetten en vele zaken veranderen waar Jezus mee gestart was. Daarom creëerden zij een nieuwe heilige dag, namelijk de zondag. Waarom? Omdat de zondag de dag van de zon, van de zonnegod, was. Want Constantijn was namelijk een hogepriester van de zonnecultus en dit bleef hij tot zijn sterfdag. Dus veel dingen die hij deed om de zonnegod te aanbidden nam hij mee in de fundamenten van de Katholieke kerk. Vandaar opeens de zondag als heilige dag. Ook bouwde hij een tempel die op het oosten gericht was, zodat de priester de zon in zijn gezicht kreeg, zodat hij eer kon betonen aan de zonnegod. Dus de Katholieke kerk zorgde voor veel veranderingen en hier hing een prijskaartje aan, letterlijk! Er moest geld in het laatje komen.

Petrus (en Johannes) kon nog zeggen: "*Goud en zilver heb ik niet...*" (Hand. 3:6), maar de Katholieke kerk kon dat niet meer zeggen, want er was en is geen gebrek aan goud en zilver. Maar ook konden ze niet zeggen: "*In de naam van Jezus, sta op en ga lopen!*" De reden hiervoor? Nou, de Heilige Geest wil vrij zijn. God zegent en bevestigt onze tradities niet, maar wel Zijn Woord. Maar als we God willen omkaderen, dan verdwijnt de Geest en de kracht en het leven, want we bouwen dan op een ander fundament.

Als we uit het systeem stappen, zullen we weer de gang van zaken zoals beschreven in Handelingen, gaan zien en ervaren.

Vervolgens gebeurde er een hele tijd niets nieuws, terwijl de Katholieke kerk vooral aan het uitdoven was, in plaats van aan het aanwakkeren. En toen rond 1500 n.Chr. was daar Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg timmerde, dat het begin van de reformatie zou betekenen en de geboorte van de Luhterse kerk was, met het credo: rechtvaardiging door geloof.

Hoewel het een reformatie was, reformeerde hij de Katholieke kerk niet terug tot het boek Handelingen. Vele zaken binnen de Luhterse kerk lijken op de praktijken binnen de Katholieke kerk. Het hele systeem draait nog steeds om zondagse samenkomsten, om een priester of dominee die alles leidt. Het is nog steeds een grote kerk met sacramenten zoals avondmaal met een klein beetje brood en wijn, in plaats van een gezamenlijke (feest)maaltijd waar men samen at om gevoed te worden (om een volle buik te krijgen). Dus ja, het was een reformatie, maar daarentegen bleven vele zaken ongewijzigd en het niveau van Handelingen werd niet behaald. Vervolgens werd de reformatie zelf ook een systeem net zoals de Katholieke kerk, echter zonder een paus, maar wel met voorgangers, ouderlingen en diakenen, met als gevolg dat veel mensen passief bleven.

De volgende opwekking startte in Engeland rond 1600, een baptistenopwekking. Zij besloten om gelovigen te dopen in plaats van kleine kinderen (baby's). Iets wat de Lutherse en Calvinistische kerk niet deed. Nee, zij kopieerden de kinderdoop van de Katholieke kerk. Het gevolg was dat de Katholieke kerk, de Lutherse kerk en de Calvinistische kerk, de baptisten gingen vervolgen, waardoor zij naar Nederland vluchtten en daar in 1609 de eerste baptistenkerk startte met de Bijbelse doop van gelovigen. Dit was opnieuw een progressie van de reformatie.

Toch veranderde dit toch ook weer tot een systeem. Alles wat met passie door God wordt aangewakkerd buiten de kerk (als opwekking), wordt vaak door mensen weer controleerbaar gemaakt tot (kerk)systeem. Vrijheid en leven van vele opwekkingen zijn uiteindelijk gekooid tot religie en zijn begonnen aan een stervensproces waarbij de Geest wordt uitgedoofd.

Dan is er het jaar 1738 met John en Charles Wesley, de Methodisten opwekking met het credo: heiliging door geloof. Daar waar Maarten Luther nog volledig zondebesef had, begrepen deze broers dat Jezus naast het vergeven van zonden ook gekomen was om de zonden weg te nemen en wij heilig dienen te leven (1 Petrus 1:15, 16).

We zien dus dat de laatste honderd jaren God bezig is om de kerk te herstellen. De vele waarheden die in de loop van de geschiedenis verloren zijn gegaan, brengt Hij terug naar wat we lezen in het Woord van God. In Hebrreeën 6 vinden we het fundament van ons als gelovigen: bekering van dode werken en geloof in God en dopen (vs. 1 en 2). Deze 3 zaken zijn als het ware het fundament van het geloof. 1) bekering, 2) geloof in God en 3) de doop. Deze 3 zaken zijn binnen de Katholieke kerk verloren geraakt, maar is God opnieuw aan het herstellen via de reformatie (geloof), baptisten (de doop) en methodisten (heiligheid en bekering).

God ging hier mee door, want het volgende wat je in Handelingen tegenkomt heeft te maken met het eeuwige leven en met handen opleggen en het ontvangen van de Heilige Geest. De Adventisten werden vervolgens in 1830 n.Chr. door God in het leven geroepen met hun credo: de hoop op de wederkomst van Christus. En na de Adventisten kwamen Finney en Moody (van 1821-1871 n.Chr.) met het herstel van de doop met de Heilige Geest. En toen de Heilige Geest kwam bracht dit kracht en leven met zich mee. Maar toch de gave van de Geest zoals in Handelingen, namelijk spreken in tongen, profetie, uitwerpen van demonen, zieken genezen, bleef uit. Vanaf de Katholieke kerk, waar het verloren ging, tot de 20<sup>e</sup> eeuw werd niet op de gave van de Geest gebouwd. Waarom niet? Omdat dit niet hun fundament is, want eerlijk gezegd is hun fundament de traditie (van de Katholieke kerk) en niet de Bijbel.

Dus vandaag zien we veel kerken waar geen leven is, waar je geen gaven ziet en ook de juiste leer niet vind. Vervolgens stuurt God een nieuwe beweging, de Pinksterbeweging met de gave van de Heilige Geest. In Asuza Street Los Angeles in het jaar 1906 n.Chr. werd deze gave weer terug aan de kerk gegeven. Op hetzelfde moment was er een andere opwekking in Wales bij Evan Roberts, wat een geweldige opwekking was en in de eerste maanden er een honderdduizenden gered werden. Mensen bekeerden zich radicaal, gevangenen en kroegen werden gesloten, ze stopten met vloeken en stelen. Vanuit die beweging in Wales kwam ook een nieuwe, verloren geraakte, waarheid: de apostolische beweging met de vijfvoudige bediening. Maar toch behaalde het niet het niveau van Handelingen, omdat de kerken nog steeds vasthielden aan het vertrouwde systeem van bijvoorbeeld priesters en voorgangers, waardoor de vijfvoudige bediening niet de juiste plaats kreeg zoals Handelingen beschrijft.

Hoe ging het er in Handelingen aan toe? Ze hadden geen kerkgebouw en geen zondagse diensten en zondagse liturgie, zoals wij die hebben. En door de Katholieke kerk kregen we een gebouw, de priester, de dienst op zondag met daarbij de orde van aanbidding. Vervolgens lijkt de Lutherse kerk in vele opzichten op de Katholieke kerk. En elke kerk daarna lijkt weer veel op de Lutherse kerk, met kerkgebouwen en zondagse diensten (uitgezonderd enkele kerken die op zaterdag samenkomen). En over heel de wereld lijken de kerken op elkaar, terwijl de meesten verkondigen dat zij de waarheid verkondigen. Wat ze echter niet beseffen is dat zij de waarheid (het fundament) van de Katholieke kerk navolgen en helaas niet de waarheid van de Bijbel. En daarom wordt het leven als het ware uit de mensen getrokken. We worden namelijk allemaal opgeroepen om God te dienen. Maar als je gewoon naar de kerk gaat om te zitten en te luisteren en verder niets te doen dan sterf je langzaam en dat is wat we in deze tijd zien. Wat de opzet van hedendaagse kerken is niet in staat om discipelen voort te brengen.

Vele groeien op binnen zo'n hedendaagse kerk of komen uiteindelijk bij zo'n kerk terecht en denken: dit is het normale christelijke leven. En velen hebben echt het verlangen om God te dienen. Stel dat je bijvoorbeeld wilt zingen of spreken, maar dat die plekken al door anderen zijn ingevuld. Oké, dat begin je met praktische zaken en dat is prima, maar na een aantal jaar verlang je toch naar meer.

Om een voorbeeld aan te geven hoe het kerkelijk systeem kan werken nemen we Torben als voorbeeld. Hij wilde graag prediken. Maar om dit te bereiken zou hij eerst mee moeten helpen bij de zondagschool. Daarna zou hij na een paar jaar jeugdleider kunnen

worden en na een paar jaar jeugdleiderschap mag je dan één keer per jaar preken in de zondagse dienst. Dus als hij volgens het kerksysteem zou handelen, dan zou hij minstens vijf jaar verder zijn om één zondag per jaar te mogen prediken. En dit opende zijn ogen. Hij keek om zich heen en zag veel mensen die een Bijbelschool gevolgd hadden en die God kenden en toch zaten zij maar passief zondag op zondag in de kerk, zij dienden niemand en dat is niet in orde.

Hij besloot naar een andere stad te verhuizen en daar een kerk te beginnen. Hij dacht: nu ben ik vrij om zaken te regelen zoals ik zelf wil. Maar al snel viel hij in dezelfde valkuil van het kerkelijk systeem. De valkuil van liturgie: een persoon die de dienst leidt, een welkomstwoord, een aantal liederen, een moment voor mededelingen, nog wat liederen, een moment voor de collecte en dan de preek. En al snel kwam hij erachter: dit is niet anders, dit is exact waar ik juist vanaf probeer te komen.

En dit is heel belangrijk om te beseffen. Vaak verlaten we bepaalde kerken om verandering te ervaren, om discipelschap te ontdekken. Maar iets verlaten is vaak makkelijker dan het oude denken uit jezelf te halen. Net zoals bij Mozes. Het volk uit Egypte krijgen was niet zo moeilijk, maar het Egypte (de Egyptische denkwijze en gewoonten) uit het volk krijgen was een harde noot om te kraken.

Dus terwijl Torben iets nieuws wilde beginnen, eindigde hij toch weer bij een zondagse dienst met een welkomstwoord, wat liedjes, mededelingen, collecte, liedjes, prediking en avondmaal. Oftewel, exact dezelfde "formule" als waar hij vandaan kwam. En het leek zo ver verwijderd van wat er over de eerste kerk te lezen valt in Handelingen. Zij hadden geen orde van dienst, maar nu hebben we juist wel een liturgie en orde van dienst. Waarom? Vanwege de kerkelijke achtergrond, vanwege de Katholieke kerk. Deze traditie is doorgegaan en wij zijn hier een onderdeel van geworden. Pas als we afstand nemen van de kerk en onze "bril" afzetten, gaan we de traditie herkennen en kunnen we deze traditie naast het boek Handelingen leggen en de verschillen gaan zien. Het grote verschil is: geleid worden door de Geest. Wanneer we loskomen uit de kaders, van tradities en van de mindset gaan we zien wie we zijn. Wij zijn priesters en behoren met de Geest vervuld te zijn, wij zijn de tempel en God kan ons in het dagelijks leven gebruiken.

Dit is het thema van de Pioneerschool. Loskomen van tradities en geleid worden door de Geest om discipelen te maken. Hoe? Door te bouwen op het fundament van Handelingen.

Goede, gezonde kerken herken je niet aan de hoeveelheid geld ze bezit of aan het ledenaantal of het aantal mensen dat zondags de dienst bezoekt. Ook niet aan het aantal activiteiten de kerk aanbiedt. Nee. Goede, gezonde kerken herken je aan de vruchten. Brengt het discipelen voort? Houden de mensen van Jezus? Volgen ze Hem en zijn ze Hem gehoorzaam, ook in daden? Dus een leven met Jezus, niet alleen op zondag, maar juist ook op de andere dagen van de week. Aan de vruchten herken je de boom.

Naast de opzet van de kerk is ook de leer binnen de kerk een probleem. Want binnen de Katholieke kerk kwam een leer, een theologie, waar veel verloren ging. Toen kwam met Maarten Luther rechtvaardiging door geloof, vervolgens de doop van gelovigen, heiliging, doop met de Heilige Geest, etc. Maar God heeft deze waarheden niet opnieuw geopenbaard zodat mensen binnen hun oude kaders moeten blijven zitten.

Veel Calvinistische landen zoals o.a. Nederland zeggen: nee hoor, wij zijn Calvinistisch, wij hebben de Heilige Geest niet nodig, want we hebben alles al in onze Calvinistische kerk. En dit klopt niet, want alles is de waarheid. Want de baptisten kunnen wat leren van de methodisten, etc. Al die waarheden moeten samenkomen, maar niet als één grote denominatie. Nee, de kaders moeten wegvallen, zodat we onszelf kunnen verenigen als één groep, als discipelen van Jezus, net zoals in Handelingen. Tip: *Lees het boek Handelingen (nogmaals) goed door.*